

Onderwerp 4: Drijf demonen uit

De opdracht aan de discipelen was: Ga op weg en verkondig: Het Koninkrijk van de hemel is nabij, omdat de Koning Zelf op aarde was.

Mattheüs 10:7 Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.”
8Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en
drijf demonen uit. *Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie*
geven!

De **verkondiging** dat het Koninkrijk van de hemel **nabij** is moest zichtbaar worden gemaakt in zieken genezen, doden opwekken, reinigen die aan huidvraat leiden, **demonen uitdrijven**.

Het is door de kracht van de Heilige Geest waardoor het Evangelie is bevestigd met tekenen en wonderen.

1Korintiërs 2:4 De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich ***door de kracht van de Geest***, *5want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God.*

Hebreeën 2:4 Ook God zelf getuigde daarvan, door tekenen en wonderen en allerlei grote daden te verrichten, en door de ***gaven van de heilige Geest*** *overeenkomstig zijn wil te verdelen.*

Romeinen 15:18 Ik zal over niets anders spreken dan wat Christus door mij tot stand brengt om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen: door wat ik zeg en doe, ***19door zijn macht waarmee ik tekenen en wonderen verricht door de*** *macht van Gods Geest.*

De discipelen ervoeren met name dat de zieken werden genezen en dat de demonen uitgingen.

Lukas 9:1 Hij riep de twaalf bij zich ***en gaf hun macht en gezag over alle demonen, en de kracht om ziekten te genezen.*** *2Daarna zond hij hen uit om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen.*

Op maandag 27 januari 2020 werd in het TV programma De Monitor (KRO/NCRV) gesproken over rituelen om duivels uit te drijven bij kinderen door The Last Reformation. Daarbij liet men zien dat zij dit ook gedaan hebben op camping De Betteld in Zelhem. Een van de conclusies was dat hier sprake was van kindermishandeling. In Denemarken was dit reeds strafbaar gesteld. Om kinderen te vertellen dat de duivel de oorzaak van hun probleem is kan echt niet vond een hoogleraar.

Hier zien wij dat de acceptatie van de opdracht: ‘Drijf demonen uit’ in onze tijd niet zondermeer wordt geaccepteerd door de wetgeving. Ook het feit dat iemand bezet/beïnvloed kan worden door boze geesten wordt ontkend.

Bevrijding een bediening van Jezus

Jezus kende de gerechtigheid in het Koninkrijk van zijn Vader.

Tijdens Zijn leven op aarde maakte Hij dit zichtbaar door het prediken **van de Waarheid** en daarmee de ontmaskering van de leugen, waardoor boze geesten werden uitgedreven, zieken werden genezen en doden werden opgewekt (Lukas 4:36, Johannes 11:43).

Mattheüs 8:16 Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij Hem. Met een enkel bevel dreef Hij de geesten uit, en allen die ziek waren genas Hij.

De Syro-Fenicische vrouw vroeg aan Jezus haar dochter te bevrijden van een demon. Jezus antwoordde dat het niet goed was de kinderen het brood af te pakken en aan de honden te geven. Dit was het recht van de kinderen van het huis van Israël. Voor hen was Jezus het brood uit de hemel. Jezus gaf hiermee aan dat het eten van het brood een symbool was voor genezing/bevrijding. Denk aan de maaltijd van het Nieuwe Verbond.

Markus 7:27 Hij zei tegen haar: ‘Eerst moeten de kinderen genoeg te eten krijgen; het is niet goed om de kinderen hun brood af te pakken en het aan de honden te voeren.’ 28De vrouw antwoordde: ‘Heer, de honden onder de tafel eten toch de kruimels op die de kinderen laten vallen.’ 29Hij zei tegen haar: ‘Dat hebt u goed gezegd. Ga naar huis, de demon heeft uw dochter al verlaten.’

De vrouw wist dat zij geen recht had, maar zij vestigde haar geloof op Jezus als de gerechtigheid van God. De demon wist dat hiermee zijn invloed voorbij was.

Jezus **sprak met gezag** (rechtspraak) en Zijn Woord had een directe uitwerking. De apostelen maakten dit op dezelfde wijze zichtbaar in de Naam van Jezus Christus (Handelingen 3:6, 8:13, 19:11).

Bij **Jezus** zien wij in de praktijk de machtsconfrontatie tussen het licht en de duisternis.

In die periode voor de dood en opstanding van Jezus, was nog geen sprake van wedergeboorte, waardoor de geest niet was levend gemaakt en daardoor de Heilige Geest niet woonde in de mens.

Ook toen **Filippus in Samaria** was zien we deze **machtsconfrontatie**.

Handelingen 8:7 veel mensen werden bevrijd van onreine geesten, die hen onder luid geschreeuw verlieten, en tal van verlamden en kreupelen werden genezen

Ook hier hadden de mensen de Heilige Geest nog niet ontvangen, omdat het aan hen niet was gepredikt. Petrus en Johannes legde hen de handen op en toen ontvingen zij de Heilige Geest (Handelingen 8:17)

Het Koninkrijk van God

Zoals we dat ook al zagen bij de andere opdrachten is er **een verschil in de uitwerking** voordat Jezus aan het kruis is gestorven en na de uitstorting van de Heilige Geest. Door de dood en opstanding van Jezus was het mogelijk geworden dat de wil van God op aarde zichtbaar werd **door de kracht van de Heilige Geest**.

Als gelovigen zijn wij koningskinderen geworden in het Koninkrijk van God en delen in de rechten en verantwoordelijkheden die daarbij horen.

Dat bepaalt onze positie, onze bescherming en ons gezag.

Kolossenzen 1:13 Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 14 die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.

Waar onderwijs wordt gegeven over het evangelie zien we dat zieken worden genezen en demonen weggaan door de **kracht van de Heilige Geest**.

Handelingen 19:11 Door Gods toedoen verrichtte Paulus buitengewoon grote wonderen: 12zelfs de doeken en de werkkleren die hij gedragen had werden naar de zieken gebracht, zodat ze genazen en de boze geesten hen verlieten.

Het gaat bij het gebruik van de Naam van Jezus niet om een formule, maar om **het toepassen van de gerechtigheid van God in Christus**.

De opdracht van Jezus bij de roeping van Paulus was:

Handelingen 26:18 om hun de ogen te openen, zodat ze zich van de duisternis naar het licht keren, en van de macht van satan naar God. Door het geloof in Mij zullen ze vergeving krijgen voor hun zonden, en samen met allen die Mij toebehoren zullen ze deel krijgen aan mijn Koninkrijk.”

Het Avondmaal is ook de **viering** van onze bevrijding **in het Koninkrijk van God**.

Wij zijn met Hem gestorven aan het kruis van Golgotha en mogen met Hem leven door het **Nieuwe Verbond**, gesloten door het offer van Zijn bloed.

Dit Nieuwe Verbond is **het fundament** van onze gerechtigheid en daardoor hebben wij **deel aan zijn Koninkrijk**.

Hebreeën 9:15 Zo is hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond; hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen.

Als wij echter de **wil van de oude mens** doen heeft onze ziel **geen deel** aan het leven in Christus en **de beloften** van het Koninkrijk van God.

Deze werken van het vlees moeten wij oordelen, anders worden wij geoordeeld en zal onze ziel hierin **geen erfdeel** hebben in het Koninkrijk van God.

*Galaten 5:16 Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, **dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten**. 17 Wat wij **uit onszelf najagen** is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is **in strijd met onszelf**. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. 18 Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, **bent u niet onderworpen aan de wet**. 19 Het is bekend wat **onze eigen wil** allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 20 afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, 21 afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen **geen deel hebben aan het Koninkrijk van God**.*

We kunnen dus overgezet zijn **in** het Koninkrijk van God, maar door onze werken geen deel hebben **aan** het leven van het Koninkrijk.

*1 Korintiërs 6:9 Weet u niet **dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God?** Vergis u niet. Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen, schandknappen noch knapenschenders, 10 dieven noch geldwolven, dronkaards, lasteraars noch uitbuiters zullen **deel hebben aan** het koninkrijk van God. 11 Sommigen van u zijn dat ooit geweest, maar u bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God. 12 U zegt: 'Alles is mij toegestaan.' Maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, maar **ik mag me door niets laten beheersen**.*

Denk hierbij aan Ananias en Saffira, zij stierven en hadden geen deel meer aan het koninkrijk van God op aarde.

*Handelingen 5:3 Maar Petrus zei: 'Ananias, **waarom heb je je door Satan laten misleiden** en heb je **de heilige Geest bedrogen** door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? 4 Je had het immers niet hoeven te verkopen, en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? **Wat heeft je beziel (wat heeft je hart beïnvloed)** om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf.'*

*Romeinen 12:2 U moet uzelf **niet aanpassen** aan deze wereld, maar **veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil** en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.*

De sleutels van het Koninkrijk van de hemel

In het Koninkrijk van God heeft de gemeente als Lichaam van Christus de sleutels van het Koninkrijk van de hemel.

*Mattheüs 16:18 En Ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop Ik mijn kerk zal bouwen, en de **poorten van het dodenrijk** zullen haar niet kunnen overweldigen. 19 Ik zal je de **sleutels van het Koninkrijk van de hemel** geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.*

*Efeze 3: 10 Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar **schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen**, 11 naar het eeuwenoude plan dat Hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, Heer, 12 in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in Hem.*

Binden en ontbinden

Binden en ontbinden zijn de sleutels in het Koninkrijk van God **om recht te spreken** over goed en kwaad, zegen en vloek.

Jezus heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk.

*Mattheüs 18:18 Ik verzeker jullie: al wat jullie op aarde **bindend verklaren** zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn. 19 Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind **om iets vragen**, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren.*

*Jezus zegt in Openbaring 1:18: Ik ben degene die leeft; Ik was dood, maar Ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb **de sleutels van de dood en van het dodenrijk**.*

Beïnvloeding door boze geesten

Naast het feit dat **onze ziel in gevangenschap** kan geraken, kunnen wij door de wil van de oude mens te doen onder de invloed komen/blijven van het rijk van de duisternis. **Het is de Heilige Geest die deze plaats in onze ziel toekomt.**

Boze geesten kunnen **de oude mens** gebruiken als een 'ingang' voor hun invloed in ons leven. De waarschuwing, '**geef de duivel geen kans**' (Efeze 4:27), is met name bedoeld om ons te waarschuwen tegen de keuze voor de zonde in ons leven.

In de Bijbel lezen we over satan die rondgaat als een brullende leeuw (1Petrus 5:8) of zich openbaart als een engel van licht (2Korintiërs 11:14).

De strijd is allereerst gericht tegen de **werken van ons vlees**. Dit is geen strijd tegen boze geesten, maar een **afleggen van de werken van de duisternis** (Romeinen 13:12). Bevrijdingspastoraat is rechtspraak en vraagt om onderscheiding tussen beïnvloeding van de hulpvrager door de zonden van de wereld, het vlees en demonen.

Bij een beïnvloeding door boze geesten of demonen kan onderscheid worden gemaakt in:

- Demonische aanvallen. Hierbij oefenen demonen druk uit op onze ziel. De beïnvloeding voelt als verleiding en aanklachten. Door in de leugens te geloven wordt de vrede en rust die God ons geeft geroofd. Het kan ook samengaan met aanvallen op onze lichamelijke gezondheid.
- Demonische besmetting. Hierbij beïnvloeden leugens ons leven, omdat wij geloof hechten aan de leugens en daarnaar gaan handelen. De beïnvloeding van demonen kan ervaren worden als dwangmatige gedachten en handelingen. Ook regelmatige lichamelijke klachten kunnen hiervan de oorzaak zijn.
- Demonische bezetting. Hierbij hebben wij zoveel ruimte gegeven aan de leugen in ons denken, dat wij geen weerstand meer bieden aan het kwaad. Het handelen is dwangmatig en stemmen in ons geven instructie.

Waar de Heilige Geest woont kan geen bezetting zijn van demonen. Elke plaats in onze ziel moet dan ook gevuld zijn en blijven met de Heilige Geest.

Reden van een demonische beïnvloeding

Als de hierna genoemde onderwerpen of personen ons leven beheersen en wij daar geen weerstand tegen kunnen bieden, **kan van een demonische beïnvloeding sprake zijn.**

- Persoonlijke betrokkenheid bij occulte zaken
- Invloed van geestelijke leiders (dwaalleer)
- Manipulatie (uitoefening van macht, toverij)
- Verwondingen van de ziel (afwijzing, trauma)
- Zondige daden of gewoonten (verslaving, seksuele zonden)
- Zonden van het voorgeslacht (afgoderij)
- Voorwerpen van afgoderij (Deuteronomium 7:26, 27:15, Handelingen 19:19)
- Waarzeggerij
- Spiritisme (geesten van overledenen raadplegen, voorouderverering)
- Passiviteit van de wil
- Vrees, angst (Psalm 107)
- Haat, niet vergeven, kwaadspreken (Mattheüs 18:34).

Uitdrijven van boze geesten

In Christus hebben wij het recht en de kracht over demonen te heersen. Daarom lezen we in Efeze 6:10: ... *zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.*

De uitvoering van het recht vindt plaats door Jezus Zelf.

Mattheüs 12:28 Maar als Ik door de Geest van God demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij jullie gekomen.

In Markus 16 wordt de opdracht van bevrijding breed gemaakt als kenmerk voor de gelovigen als geheel.

Het uitdrijven van boze geesten is een teken waarmee God de prediking van de waarheid bevestigt, zoals we lezen in Markus 16:17.

*Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: **in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven,***

Bij bevrijding van demonen gaat het om het herkennen van de gebondenheid en het ontmaskeren van de leugens waardoor deze is ontstaan.

De bevrijding vindt plaats door de **profetische rechtspraak** over de geopenbaarde leugen. Er vindt een confrontatie van de leugen plaats met de waarheid. **Het is de Heilige Geest die ons inzicht geeft hoe demonen in ons leven zijn binnengekomen en het is de Waarheid die ons vrijmaakt.**

Teus van Vliet, 1 december 2022